

Boekje bij de leerdienst over de geloofsbelijdenis

Vergeven is vergeten en geven



Leonardo da Vinci, *Het laatste avondmaal*

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26:17-30

Zondagavond 29 maart 2020
Hervormde gemeente Schelluinen
ds. H.E. Veldhuijzen

Vooraf – om erin te komen

Iedere zondagavond belijden we dat we in ‘de vergeving van zonden’ geloven. In de vergeving komt het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest samen.

- In onze samenleving gaat het niet vaak over zonde. Toch wordt er vaak gesproken over schuld en schaamte. Bijvoorbeeld dat westerse landen schuldig zijn aan moderne vormen van slavernij. Of dat we ons moeten schamen voor de manier waarop we met het milieu omgaan. Wat vindt u van deze manier van spreken over schaamte en schuld?
- Hoe zou u aan iemand die niet gelooft uitleggen wat zonde is?
- Wat vindt u een mooi (bijbels) voorbeeld van vergeving?

Citaat

Wat nodig *denken* te hebben is genezing. Wat we *werkelijk* nodig hebben is vergeving en eeuwig leven.

Samuel Wells, *Wees niet bang, met geloof je angst het hoofd bieden*. p.35

Uit de schat van de kerk

Heidelbergse Catechismus

Vraag 56: Wat gelooft u over de vergeving van de zonden?

Antwoord: Dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen.

Tijdens de preek – om erbij te blijven

- Vergeving heeft voorrang
 - vier mannen met hun verlamde vriend
- Is vergeving onze prioriteit?
 - 'Ik voel mij geen zondaar'
 - Spreken over schuld in de samenleving
 - De Bijbel laat het zien: wij zijn zondaar
- God geeft vergeving
 - Dankzij Jezus Christus (Mattheüs 26)
 - God neemt iets weg → Hij vergeet de schuld
 - God schenkt iets → Hij geeft gerechtigheid
- Lijnen naar ons leven



Na de dienst – om over na te denken

- Hoe kan het leven van Jezus Christus ons helpen bij het nadenken over de zonde?
- De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer waarschuwt tegen ‘goedkope genade’. Wat zou hij daarmee bedoelen?
- Welk lied of psalm over de vergeving van zonde spreekt u aan? Zoek dit lied op en speel het af of zing het.
- Bid om de vergeving van zonde. En dank God dat Hij dit gebed om Christus wil verhoort.

Lied: Gebed om vergeving (Sela)

Ook al keert de wereld U de rug toe:

‘k ga nooit bij U vandaan!
Zelfs al moest ik met U sterven,
ik ga waar U zult gaan.
Getuig met luide stem:
ik dien U met mijn leven,
met alles wat ik ben,
zal ik mij aan U geven!

Waarom keert mijn hart zich niet
naar U toe,
ontken ik wie U bent?
Zelfs al lees ik in uw ogen,
dat U de reden kent.
Mijn hart is veel te bang,
om alles op te geven,
ontwijkt U al zolang:
mijn zonde houdt mij tegen!

*Vergeef mij,
doorgrond mij.*

Sluit uw ogen voor mijn zonden,
wees mij genadig, God van trouw.
Was mij schoon van al mijn
zonden,
wees mij genadig, God van trouw.

Wilt u reageren naar aanleiding van deze dienst?

Dat kan: predikant@hervormdschelluinen.nl of 0183-623669